

Hamnposten

juni 2010



Äntligen sommar!

Visst, jag har skrivit det förut men det kan inte upprepas tillräckligt många gånger, sommaren är här! Jag känner alltid en viss lättnad när Kung Bore får ge vika för sol, blommor och fågelsång. Det är så skönt. På våra morgonpromenader träffar vi ofta Skälderviksbor och när våren närmar sig och solen skiner får vi ofta höra: "Kan man ha det bättre?" och så kastar man en längtansfull blick ut över Skäldervikens blåa (nåja) vatten. Visst

bor vi fint! Det skall vi fortsätta med, tycker nog alla skälderviksbor.

I enlighet med Byalagets årsmötesbeslut 2009 skall vi agera för att Valhalls skogen skall förbli oexploaterad. När politikerna ändrade i översiktsplanen och avsatte en del till bebyggelse, såg vi oss nödsakade att reagera och gå runt med namnlister för att protestera. Ca 20 personer knackade dörr (tack till alla er som hjälpte till) och vi samlade in 992 namn mot all bebyggelse i Valhalls skogen. Det var mindre än 5 % av alla dem vi besökte som inte skrev på.



Thomas Brorsson, Toiny Böös och Lars Stavehaug överlämnar vår protestlista till Åsa Herbst.

Redan innan vi överlämnade protestlistorna till Åsa Herbst den 31 maj hade (M) backat från förslaget att bygga vid Valhallsvägen. Och nu finns det alltså ingen majoriteten för den delen av förslaget. En delseger!

Man vidhåller dock bygget av en förskola, med plats för 70 barn, i skogen vid hörnet Bjärevä-

Hamnposten nr 2 - 2010

Årgång 12

Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och till 260 hushåll på Pomona, samt skickas till medlemmar i Skäldervikens Byalag i förskingringen.

Vi tar gärna emot artiklar och annat material från våra medlemmar.

Redaktionen: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Rolf Malmström, Tore Bernstrup, Lars Flodmark och Torgny Bergström som också stått för Layout. Teckningar: Bertil Lindblom

gen-Bjällerödsvägen. Detta innebär att man har för avsikt att på en yta av 6.500 kvm såga ner en stor del av skogen, för att få plats med 20 parkeringsplatser och en byggnad på 1400 kvm. Klart att vi skall ha en ny förskola i Skälderviken men inte i Valhallskogen. Gränsen är kanske nådd för vad Byalagets medlemmar står ut med, så vi uppmanar våra politiker: "Rör inte skogen, det får räcka med dubbelspår och höga bullerplank."

Vi vill ha fler aktiva medlemmar i Byalaget. Kom och var med i någon grupp. På Pomona börjar det röra på sig. Fler och fler anmäler sitt intresse och det är jättekul. Tack till er som arbetar aktivt med att engagera Pomonaborna. I Skälderviken skall vi väl inte vara sämre? Vi var nyligen några stycken

från styrelsen som hälsade på Skolans föräldraförening för att kanske få en koppling dit. Det vore kul om vi kunde återstarta gruppen "Barn-Ungdom-Skola" för att på detta sätt få kontakt med er som är lite yngre och förhoppningsvis skall bo kvar i Skälderviken många år till. I mångt och mycket är det ju faktiskt för er som många av dagens beslut är viktigast. Så jag uppmanar alla, kom och var med i Byalaget! Ha en fortsatt riktigt skön sommar!

Önskar
Thomas Brorsson
Ordförande

PS. Har ni lagt märke till de fina teckningarna som prytt de senaste numren av Hamnposten? Min svåger i Kalmar har gjort dessa. Tack Bertil, hoppas det blir fler. DS.

Hur ser de politiska partierna på byggande i Valhallskogen??

I slutet februari skickade Byalaget ett brev till de politiska partierna i Ängelholm, som var representerade i kommunfullmäktige, med en fråga om hur de ställde sig till byggande i Valhallskogen. Svarsfristen var 20 maj. Brevet gick till M, S, KD, C, Fp, V, SPI, MP, SD. Under våren skickades brevet även till det nybildade Ängelholmspartiet.

Vi har fått svar från 6 av de tillfrågade 10 partierna. Resultatet är följande:

Helt mot allt byggande: S, MP, SPI

Mot allt byggande, förutom av en förskola vid Bjärev-Bjälleröds: M, Fp

För byggande enl. tidigare förslag: KD

Har ej svarat: C, V, SD, Äp

Var och en får – så här i valtider – dra egna slutsatser av svaren och ickesvaren.

Skogsgruppen/ Lars Stavehaug

Förskola på mark som skänktes till kommunen för att den inte skulle bebyggas?

I slutet på 1980 talet köpte Myresjöhus ca. 30 000 kvm av Valhallskonsortiet. Av dessa skänkte man ca. 17 000 kvm till kommunen mot att man fick bygga på resterande ca. 13 000 kvm. Från kommunalt håll framhöll man då vikten av att ha en öppning mellan Skælderviken och skogen och se till att denna mark säkrades som skogs- och grönområde. Nu planerar man för förskola och 20

parkeringsplatser på 6 500 kvm av denna yta! Dåtida politikerns avsikt att detta var det sista ingreppet i Valhalls skogen gäller tydligen inte längre. Vi som köpte våra hus och tomter för att de gränsar till detta område känner oss lurade.

Gäller politiska löften bara i 4 års perioder?

Tänk om och placera förskolan vid Errarps skola!

Yttrandet över FÖP:en

Styrelsen har yttrat sig över förslaget till Fördjupad översiktsplan för Barkråkra. Att Valhalls skogen skall säkras är den viktigaste punkten. Men vi har även haft synpunkter på andra delar av förslaget, se nedan.

Hela yttrandet går att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se under "Skrivelser".

Förbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen.

Idag leds all bil- och busstrafik till Lingvallens idrottsanläggningar genom Skældervikens centrum. Detta leder, framför allt under sommartid, till en stor trafikbelastning genom ett tätbebyggt område. Byalaget efterlyser en förbindelse från väg 1710 till Lingvallen. Vägen ska vara anpassad för tung trafik. Den ska vidare vara en återvändsgata för att leda bort trafiken från byns centrum. Om även busslinjen får denna sträckning kan man med allmänna kommunikationsmedel nå Lingvallen.

På ett flertal ställen betonas i FÖP:en vikten av gröna kilar och gröna miljöer. Trots detta är skogsdungen vid Lingvallen markerad för bebyggelse. Vi anser fortfarande att denna skall bevaras obebyggd, liksom betesmarkerna ner mot Skepparkroken.

Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör bibehållas som ett större grönstråk som tydligt åtskiljer Stenelid och Skepparkroken. Detta talar även starkt för en flyttning av den planerade järnvägsstationen till norr om Skepparkroksvägen.

Styrelsen

Backspegeln

Vad hände första halvåret?

Grannsamverkan har etablerats på Pomona.

Historiegruppen har dansat ut julen med Knutsfest på torget, och besökt lapidariet vid Barkåkra kyrka.

Natur- och miljögruppen har under våren arbetat med uppsnygning av Gamla Hamnen och Hunnabadet och dessutom hunnit med naturvandring för att titta på växter och lyssna på fåglar och har sen också städad stranden.

Pomonagruppen har arbetat med integrering av Pomona i byalaget.

Seniorgruppen har frågat 300 hushåll om önskemål av aktiviteter.

Skogsgruppen har med olika vapen kämpat för Valhallsskogens bevarande.

Strand- och bryggruppen har åter lagt ut den gamla bryggan.

Trafikgruppen har förmått kommunen att förlänga gång- och cykelvägen från Fyrhustunneln till Videvägen.

Tennisgruppen har avvecklats.

Styrelsen har hållit möten samordnat verksamheten och yttrat sig över trafikplan och fördjupad översiktsplan, FÖP; Barkåkra

Kommunen har grävt upp våra vägar och lagt nya ledningar men inte byggt om torget.

Banverket har spontat, gjutit stödmur, satt upp bullerplank och byggt ny parkeringsplats vid Valhallsvägen.
Lars Flodmark



*En öl på krogen kostar 50 kronor och varar en halv timme - för en person.
Ett medlemskap i Skeldervikens Byalag kostar 50 kronor och varar ett helt år - för en hel familj!*

Vi har besökt Berndt Bengtsson

En 85-årig man med ungdomligt sinne. Han har bott i Skälderviken i hela sitt liv och fått uppleva förvandlingen från ett samhälle med hotell, pensionat och sommargäster till stadsdel där många vill bo året om.

Han föddes på Centralvägen 1, där hans föräldrar, Helge och Emmy Bengtsson, hade affär på 20-talet. Familjen köpte sen huset tvärs över Valhallsvägen dit man flyttade och öppnade affären Helge Bengtssons.



Men familjens historia i Skälderviken började med att Berndts farfar, kronolotsen August Bengtsson, redan som 20-åring fick tjänstgöring i Lotsverket i Engelholms hamn. Det var år 1868 och 8 år senare köpte August Valhallsvägen 42. Farfar August hade affär i huset men 1910 lät han bygga det ståtliga Eliseborg, Valhallsvägen 46 och öppnade ny affär där. Eliseborg är rivet och ersatt av radhus.

Huset på Valhallsvägen 42 var emellertid kvar i släktens ägo i alla år och Berndt flyttade dit 1948, då han gifte sig med Lill-Gun. Huset har också varit uthyrt till bl.a. telefonstation, bostad och tvättinrättning. Berndt har fått berättat för sig att Charlotta Persson, som hade tvättinrättningen, körde tvätten på rullebör ner till ån och sköljde den där. Sen fick tvätten ligga utlagd på gräset i hamnen för att torka.

Norre Sand, det vi idag kallar Hunnabadet, var Berndts badställe och även övriga fast boendes strand. Stora stranden användes mest av badgäster. Det kostade ju pengar att komma

dit med linfärjan innan bron byggdes 1934. När Berndt var liten hade man alltid Påskabål på Norre Sand. Barnen hjälpte till att samla in ris till bålet och sedan var det spännande när bålet tändes för kanske var det någon häxa, som blev bortskrämd.

Berndt började sin arbetsbana som 16-åring med att köra bud. Han hade en Harley Davidsson med sidovagn. Han kunde lasta 250 kg och mottot var "Snabba leveranser". Detta var på 1940-talet och när bensin inte gick att få tag på så var det gengas som gällde. Han beställde en ny Harley Davidsson från USA 1942. Det var världskrig och det tog 3 år innan han kunde hämta den i Göteborg 1945. På vägen hem stannade han till vid Norreport i Halmstad, där blev det uppståndelse, alla kom för att beskåda undret från USA. Berndt är idag lika stor MC-fantast som förr och läser gärna MC-tidningar, men körandet blir det inte så mycket av.

Fastän Berndts far och farfar varit handlare var detta inget som passade Berndt. Det skulle vara något med motorer. Efter lumpen köpte Berndt två bilar och bedrev Taxirörelse i ca: 15 år. "Men med tiden tröttnar man på att snacka med lasset". Berndt köpte nu en grävmaskin som han körde entreprenad med i några år. Sen blev fiske den viktigaste sysslan. Berndts far hade båthus i hamnen och där var Berndt under hela sin uppväxt och hjälpte till med båtar och fiske. Det blev helt naturligt att nu sysselsätta sig med fiske. Han skaffade sig en stor fiskebåt med hemmahamn Kåseberga



och fiskade i Östersjön. När fisken tog slut blev det Skäldervikens hamn och fisketurer för intresserade med hans båtar Sigrid och Omega. Det var populärt att åka ut på fisketurer men även här minskade fiskbeståndet och Berndt sålde så småningom bägge båtarna. Nu var det bara att satsa på något mera lönande. Det blev en lastbil, som han hade fram till pensioneringen.

Idag kan Berndt blicka tillbaka på ett omväxlande liv och glädjas åt att barn, barnbarn och barnbarns barn bor i trakten och att de är med i Engelhols hamn och Skälderviken framtid.

Kerstin Paulsson och Torgny Bergström



Björkavverkan = Grannsamverkan

Lördagen den 20 februari, samlades ett gäng entusiaster, närmare bestämt 20 personer, på den snötäckta ängen mellan Apelvägen och Pärönvägen på Pomona. Nu skulle det ske! De självsådda björkarna skulle bort!

Startskottet avlossades kl. 09.00. För några morgontrötta, kanske i tidigaste laget, speciellt då det var lördag, men nöden har ingen lag... 4 motorsågar dundrar igång. Bosse, som är legitimerad trädfällare, sågar ned de första fyra träden på knappt en halvtimme. Christer, Knut och Leif, även de lyckliga motorsågsägare, men utan F-skattebevis och ansvarsförsäkring för denna våldiga verksamhet, får nöja sig med

att såga grenar och kvistar från stammarna och därefter dela stammarna i lagom längder. De övriga närvarande, Åke, Per, Musa, Bengt, Cesse, Sante, Sonja, Maj-Britt, Inger, Mattias, Ingrid, Rolf, Inger, Tina och undertecknad, drar för glatta livet grenar och ris från fällningsplatsen till ängskanten mot Pomonavägen. En mindre del björkris läggs på hög vid lekplatsen, Apelvägen 18. Detta för hjälporganisationen Lions räkning. Lions avyttrar nämligen påskfjäderprydda björkris till butikerna i Ängelholms centrum, inför påsken. En och annan björkvist kastas även in på egna tomter, att pynta med till påsk, av de idogt arbetande upprepansarna. En ovanligt hög energi utstrålar dessa arbetande människor, vilket framkallar en aning förvåning hos förbipasserande, som ofta sett dessa individer, men då i betydligt mer avslappnade situationer



Vid lunchtid är ett 20-tal träd fällda. Då ljuder vällingklockan från carporten till Pomonavägen 8. Gunn, med god hjälp av de andra flickorna, bjuder in till det dukade fikabordet under carportens tak. Och det var ingen dålig bordsdukning, varm korv med bröd, skinkmackor, ostmackor och nygräddad äppelkaka. Och till detta saft och/eller kaffe. Under stoj och glam avnjutes bordets läckerheter och efter en ½-timme – ¾, är samtliga lagom vederkvickande för att kunna fortsätta arbetet. Kvart i 3 fällt den sista björken, dessutom den största. Mycket nöjda trädfällare/risdragare kan pusta ut. Vi står där, ett gäng trötta grannar och beundrar den avverkade, eller snarare hårt ansade träd/buskriddan. Ett 40-tal träd har avverkats! Efter en stunds andhämtning drar vi oss tillbaka, var och en till sitt. Alla med ett förnöjt leende på läpparna och med



en viss förvåning över vad den nyligen omstartade Grannsamverkan fick för konsekvenser.

Toiny Böös

Boulebana

För 15 år sedan, anlade Kommunen en boulebana vid Valnötsvägen på Pomona. Nyttjanderättshavarna, och andra, utnyttjade flitigt banan under en 10-års period. Tyvärr tynade intresset, för att utöva denna ädla sport, bort och banan förföll. För några månader sedan tog gentlemannen Nisse Karlsson saken i egna händer och rustade egenhändigt upp banan. Inte nog med att han tog bort allt ogräs. Han äskade medel ur byalagets kassa, köpte virke för pengarna och byggde en ny sarg. Undertecknad nyttjanderättshavare tillgav en sliten parksoffa från Teknis-

ka kontoret. Denna soffa placerades i anslutning till banan och kommer emellanåt väl till nytta för speltrötta kroppar. Banan är nu i toppskick. Den ligger lummigt inramad i parkbuskage, vilket ger någorlunda vindlä, och Nisse, med hustrun Karin vill inget hellre än att få nya boulekompisar. Då boulebanan på gamla festplatsen inte längre är användbar, inbjödes alla intresserade Skälderviksbor, liksom Pomonabor, att använda banan.

Välkomna!
Toiny Böös

En vandring genom sex decennier

Några reflexioner

av Inger och Rolf Malmström.

Inger och jag har gjort tre nedslag i Skälderviken för att få en uppfattning om hur bebyggelsen förändrats sedan början av 1950-talet. Vi började vid gamla Karlskogakolonin som numera heter Kursgården och ingår i Lingval-len. Hela området framför Lingval-len var en sandhed och samhällets fotbollsplan fanns där. Bjärevägen svänger. På planen växte lättplockade champinjoner. Slänten mot järnvägen var byns bästa skidbacke. Runt 1950 blev Ingers far Gustaf Lantz erbjuden

att köpa hela slänten för 50 öre per kvadratmeter men ansåg affären alltför våghalsig. Några år senare såldes ett tiotal tomter för 3 kr per kvadratmeter, men endast för sommarstugebebyggelse med takresning max. 3,5 meter. Numera finns bara två sommarstugor kvar. Övriga hus är antingen nya eller kraftigt om- och tillbyggda. Centralvägen bestod till 2/3 av sommarstugor och av dem finns bara 3 kvar som sommarhus. Ett dussin har blivit permanentbostäder och 8 hus



Vykort är taget för 1934 då den första bron till stora stranden byggdes. Här ser man att linfärjan dras över ån.

Det är fortfarande skog öster om Bjärevägen.

är "nya". Endast 6 hus av ungefär 35 har kvar sin tidigare storlek. Närmast Valhallsvägen fanns Café Centrum, som var samlingsplats för traktens ungdomar och där många tog sitt första bloss, Hanssons Café samt köttaffär, mjölkaffär och Konsum.

Tidigare fanns det inga gatunamn i Skälderviken. I stället hade alla hus ett namn, ibland ganska fantasifullt. Adressen kunde t ex vara Irmelin Rose eller Liberty. Påfallande få hus har fått behålla sina namn, men vi såg att Liberty fått tillbaka sitt idag!

Valhallsskogen bredde ut sig över stora delar av nuvarande samhället.

Vid mitten av 50-talet började Harry Persson röja tomten Häggvägen - Mossvägen. Han kallades Guldgrävaren för att han grävde mitt i "vildmarken". Några år senare byggdes Höghusen (2 våningar!). Blåsipporna försvann och vitsippsplockningen fick flytta längre upp i skogen.

Vår by har utvecklats från ett populärt semesterparadis till ett attraktivt åretruntboende. Det har medfört en ofrånkomlig förtätning av bebyggelsen. Om det bara inte sker alltför abrupt och alltför omfattande vänjer man sig snabbt.



Karlskogakolonin nederst, längst till vänster. Bild: Kjell-Erik Olsson, sommaren 2008. Notera att det är betydligt fler stora träd på det äldre området Centralvägen - Vilkelvägen än på det nya mot Lingvallen.



I bakgrunden syns muren längs Valhallsvägen som fått en utsmyckning i form av ribbor i olika vinklar. Kronan på verket blir vildvin som klättrar i ställningen.

Aktuellt från järnvägsbygget



En efterlängtd cykelbana utmed Valhallsvägen är snart färdig. Liksom den stora parkeringen nedanför Hoppet och den lilla nedanför Hotell Skälderviken.

Scoutläger i Sonnarp

Kristi Himmelfärds-helgen är scouternas lägerhelg och från hela nordvästra Skåne samlas varje år scouter vid den vackra lägerplatsen i Sonnarp utanför Åsljunga.

Vid två tidigare tillfällen har jag skjut-sat min son till lägret och varje gång har jag fått en väldigt speciell upplevelse.

När man går in på området möts man av en enastående vy; från en höjd ser man tält efter tält i backen ner mot sjön och vid varje läger står det upp en rökpelare. Jag brukar få en känsla av att jag befinner mig i Tolkiens saga och förväntar mig att små hobbitar ska irrar runt. Men det är scouter i alla åldrar som hämtar ved och vatten, bygger portaler och katapulter, diskställ och kök och inte minst handlar i den välbesökta kiosken.

I år fick jag förmånen att vara med när allt detta byggdes upp på endast några timmar. Jag fick lära mig att påla och surra. Jag var helt ovetande om att man kunde konstruera så mycket utan hammare och spik. När allt var på plats var det dags för byakampen. Då kombinerades scouternas ingenjörskonst, naturkunskaper och lek-lust. För scouting är inte blodigt allvar utan innehåller också en stor portion lekfullhet och skoj.



I scouternas filosofi ingår att alla har något att bidra med och jag som scoutmamma fick genast känna mig delaktig i gemenskapen och kunde åta mig uppgifter som jag insåg att jag faktiskt klarade av. Jag tyckte det var fantastiskt att se personer i alla åldrar samarbeta och ha roligt. Seniorerna hade sitt eget läger, men kom till vårt läger för lite samvaro och inte minst för att äta.

En minnesvärd stund var kvällen vid lägerelden, då vi alla sjöng och barnen drog roliga historier. Med de moderna självupplåsanade liggunderlagen går det också att få en god natts sömn även i ett militärtält. Jag frös första natten, men det kunde åtgärdas med mer kläder.

Jag kan verkligen uppmuntra till scouting och att följa med på läger. Jag vet också att det inom scoutverksamheten är brist på ledare. Så är detta något som just du tycker verkar intressant, så tveka inte att ta kontakt med Barkåkra scoutkår!

Karin Stenfeldt



Den sista ljuva fåren

Melodi: De sista ljuva åren.

Tänk om jag hade magar fyra
Såsom tjuren eller kon
Så att mina droppar dyra
Gjorde skön repetition
För om jag dränkte tarmluddhåren
Jag fyra gånger njöt
Utav den sista ljuva fåren
Jag önskar att jag var ett nöt!

Rolf Malmström

Lagom till midsommar kan vi med Rolfs hjälp bjuda på en visa till snapsen. Sjung med glädje, men nöt inte ut den!

Två ämnen som ständigt väcker känslor



Gamla konfirmandfoton?

Har ni gamla foton från er konfirmation i Barkåkra, så vill jag gärna låna och scanna dem eller skicka scannade bilder till brittbg@ektv.nu.

Om ni hör av er, så kommer jag gärna och hämtar och lämnar.

Ring gärna 0431-207 64. Vi i Bjäre Släktring (släktforskarförening) håller på att samla in så många vi kan från Bjäre härad. Många kommer nämligen till oss och frågar om vi har gamla foton.

Britt Bengtsson



ICA
nära

Källan

Källvägen 5, Skälderviken
Tel. 200 11



Personlig service Lokal förankring Snabba beslut



**SPARBANKEN
GRIPEN**

www.gripen.se

Nu åtnjuter byalagets medlemmar rabatt även hos Vejby Trä & Bygg. Rabatten är klassad, d.v.s. olika rabattsatser beroende på vilka varor det gäller.

Ex. trävaror, 20% rabatt och butiksvoror 10% rabatt.

Sedan tidigare är byalagets medlemmar berättigade till 20 % rabatt i följande färgbutiker: Färghuset Colorama, Fluggers färg och Nordsjö Ide & Design.

Butikerna har en aktuell förteckning på byalagets medlemmar!

Skeldervikens Byalag Medl.avg. 50 kr/år/fam. Bg 5699-9717

www.skelderviken.se

Aktuella händelser, kalendarium, e-postadresser, protokoll, m.m.

Ordförande	Thomas Brorsson	201 91
Sekreterare	Lars Flodmark	215 67
Kassör	Torgny Bergström	200 88
Grannsamverkan	Inga-Lill Charlesson	216 44
	Mats Holm	212 13
Historiegruppen	Kerstin Paulsson	208 39
	Torgny Bergström	200 88
Miljö o Naturgruppen	Torgny Bergström	200 88
	Jan Jansson	202 30
Pomonagruppen	Ola Rosén	142 96
	Toiny Böös	210 12
Seniorgruppen	Evy Jansson	202 30
	Ulla Lind	208 21
Skogsgrupp	Lars Stavehaug	218 69
	Tore Bernstrup	215 54
Strand o Brygga	Bengt-Thomas Strandkvist	159 05
	Lars Flodmark	215 67
Trafik o Kommunikation	Toiny Böös	210 12
	Torbjörn Lindqvist	44 65 05

Tryckservice annons