

Hamnposten

januari 2010

Planket i söder, inte så illa som vissa befarade



Muren vid Valhallsvägen
har ersätts med stålspont



Lägervägens norra del



Blivande stigen mellan
FBU-lägert och Lingvallen



Lägervägens södra del



Villorna på Vinkelvägen har förlorat utsikten över bryggan

Bilder
utmed
järnvägen
den 26
december
2009

Året som gick!

Kerstin såg till att julen dansades ut och tomten delade ut gottepåsar (tack till alla som hjälpte till) sedan började "Byalagsåret" med att ett enigt årsmöte gav styrelsen i uppdrag att försöka förmå politikerna till att säga nej till allt vad byggande heter i Valhallsskogen. För att tillmötesgå detta önskemål bildades en skogsgrupp som tillsammans med styrelsen äger frågan. Det hade varit trevligt om vi hade fått lite fler att engagera sig. Vill ni vara med i Skogsgruppen så anmäl er till Lars Stavehaug (Lars.Stavehaug@refmet.se) eller Tore Bernstrup (tore.bernstrup@ektv.nu)

Vi gav också ut ett extranummer av Hamnposten som bara berörde frågor om skogen och har sedan under året passerat på att påminna våra folkvalda om vad vi tycker flera gånger. Trots detta fick vi läsa i tidningen att man planerar att bygga en förskola i hörnet Bjärevägen - Bjällerödsvägen. Detta föranledde skogsgruppen att agera med skrivelser till kommunen och HD/NST och tala om att vi inte tyckte att det var någon bra ide. Vi bevakar medlemmarnas intresse så gott vi kan

i frågan, så får vi se vad som händer.

Hemsidan har moderniserats och blivit riktigt bra tycker jag. Stort tack till Jens Palm och Torgny som gjort ett fint arbete. www.skelderviken.se

Stormötet om torget samlade en hel del besökare. Många jättebra idéer kom fram och de ansvariga lovade att lyssna på oss och allt skulle bli klart under hösten 2009. Sedan blev det tyst en lång tid trots löften om snabbbehandling. Nu har vi fått veta att det åter en gång blir framflyttat, denna gång till nästa höst. Törs vi tro på att det blir då?

Bryggan kom på plats i år också och för första gången sedan starten låg den på samma ställe hela säsongen. Det sparade våra ryggar så vi sänder en tacksam tanke till vädergudarna.

Tennisgruppen inom Byalaget är nerlagd. Vi lade ner mycket energi på att försöka få till stånd en tennisbana vid skolan men tyvärr fick vi nej. Det handlade inte om att vi ville ha pengar för att bygga banan, utan bara att vi ville låna en bit mark. Det gick inte och eftersom intresset för tennis i byn är, som jag uppfattar det, mycket litet

Hamnposten nr 1 - 2010

Årgång 12

Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skælderviken och till 260 hushåll på Pomona, samt skickas till medlemmar i Skældervikens Byalag i förskingringen.

Vi tar gärna emot artiklar eller annat material, lämna till någon i byalagets styrelse.

Torgny Bergström har sammanställt och redigerat detta nummer av Hamnposten.

så vi ber intresserade att ta sig ut till Valhall Park och där utöva sin sport.

Vi hade en mycket varm och välbesökt förmiddag på Sven Johns udde, där slåttern genomfördes. Byalaget bjöd den arbetande skaran på lunchmacka och dricka. Tack till alla som hjälpte till!

Gamla hamnen är föremål för en genomgripande inventering med åtföljande förslag på åtgärder som ett glatt gäng inom Byalaget håller på att ta fram. Kom till årsmötet så får du veta mer.

Grannsamverkan har fått en nystart. Den 23 november ordnade vi ett möte på skolan främst för att engagera Pomonaborna i frågan men även för att försöka få lite bättre fart på Grann-

samverkansområdena i Skälderviken. Ca 50 personer kom för att lyssna på Polisen, BRÅ, Länsförsäkringar och en firma som säljer olika säkerhetslösningar.

Den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra har också engagerat en hel del Skälderviksbor. Intressant att delta med synpunkter på hur framtiden inom området skall se ut. Det blir fler möjligheter att tycka till så passa på!

Till sist en fråga: Finns det någon som har en fin anslagstavla över? I samband med ombyggnaden av torget har vi tänkt oss att sätta upp en ny och fin borta vid Källan. Hör av er om ni har något tips.

Thomas Brorsson



Bild: Bertil Lindblom

Julstämning i Skælderviken, i alla fall en gran på torget.

I år har Skældervikens Byalag rest en gran på torget.

Kommunens ambition att alltid på bästa sätt hushålla med våra gemensamma skattepengar har i år inneburit att vi i byarna själva fått stå för julgran om vi vill ha någon. Kommunen bidrar med ljusslinga och el, det tackar vi för.

Vi tackar också de medlemmar som hjälp till med det praktiska, och ett särskilt tack till Vågen Försäkringsbyrå som bidragit till köpet av gran, och till Clifton som lyft granen på plats.

Det kom genast en mängd kommentarer som att detta var den finaste gran vi haft på Skældervikstorget.

Det blev lite konstigt när tekniska kontoret laddade upp för arbetet med att gräva ner ny dagvattenledning i Valhallsvägen. Vi fick åter många kommentarer från skælderviksborna. De lämpar sig inte för publicering. Vi har nu en dialog med dem som håller i arbete så det kommer förhoppningsvis att hållas ett respektav-



stånd till grannen. När det blir dags för knutsfest skall vi i alla fall kunna dansa runt granen.

Till nästa jul har vi (också) förhoppningsvis ett nytt torg och kanske skall vi fortsätta med att ha en gran som lyser upp i vintermörkret. De av våra medlemmar som tycker det kan höra av sig till styrelsen så att vi kan fördela bördorna och alla som vill hjälpa till skall få en chans att göra det.

Torgny Bergström

Knutsfest



Söndagen den 10 januari dansar vi ut julen på Skældervikstorget. Festligheterna börjar klockan 16.00 och beräknas pågå en timme.

Vi hjälps åt.

ICA Källan bjuder på glögg och pepparkakor och gottepåsar till barnen förstås.

Barkåkra scoutkår säljer korv.

Skældervikens byalag ber tomten komma och ser till att allt fungerar.

Och du kommer och ser till att det blir en trevlig knutsfest!



GOD JUL!

VÅGEN FÖRSÄKRINGSBYRÅ

JULGRANSSPONSOR SKÄLDERVIKEN

CLIFFTON

Ett lyft för
Skælderviken

Rapport från historiegruppen

I somras blev historiegruppen upp- ringd av Ove Torgny. Det var dags att samlas till Ängelholms hembygdsbok 2010. Den skulle täcka 1400-talet och 1960-talet, och vi fick erbjudandet (uppdraget) att bidra med det vi visste om 60-talet i Barkåkra kommun. Tidigare har Lennart Rydberg varit den som stått för insamlandet. Erik Hägelmark skulle skriva om F10. Gruppen hade inget möte inplanerat förrän till hösten så Kerstin Paulsson och jag satte oss och bläddrade i historiegruppens pärmar med tidningsurklipp och bilder. Vi hittade en del men kände oss väldigt osäkra på om vi fått med alla "stora" händelser. Hur gör vi?

Göte så klart, Göte Andersson. Han har ju varit med i alla sammanhang sen 50-talet och dessutom visste vi att han varit en flitig skribent i NST där han rapporterat vad som tilldragit sig i Barkåkra. Jag ringer och frågar om han kan hjälpa oss. –Det är klart, kom hem till mig så skall jag plocka några pärmar, du kan komma med detsamma.

Det gjorde jag, och vi satt och vände i den ena pärmen efter den andra tills Ingrid kom och avbröt oss med kaffe. Jag fick låna några av pärmarna från 60-talet så att Kerstin och jag kunde scanna en del av artiklarna och skriva ner det vi skulle skicka till hembygdsboken. Det var ju en del som hände då, vårflo den tog bron till stora stranden, småbåtshamnen började byggas och lite till. Men det kan ni läsa mer

om i hembygdsboken.

Kerstin och jag ville gärna träffa Göte igen och höra lite av hans minnen från Skälderviken. Så när höstmörkret kommit, och det kändes trevligare att sitta inne och berätta minnen än att vara ute i trädgården och frysa, trädfades vi hemma hos mig. Jag ville att vi skulle spela in vårt samtal på min mobiltelefon, som verkar kunna det mesta. Det tyckte bägge var OK, det är ju både bra och trevligt att kunna gå tillbaka till.

Göte kom till Skälderviken i januari månad 1948, han hade fått anställning på F10. Han hyrde ett rum på övervåningen hos fröknarna Andersson på Centralvägen 25 (förövrigt, min mammas fastrar). De skulle ha 45 kr i månaden. "Ja, åssä 4:50 till illebrand". Ett rum med en kamin som blev glödhet när man eldat upp den men som svalna lika fort när veden och briketterna brunnit upp. En morgon var det is på tvättfatet på lavoaren. Det blev en månad hos fröknarna sen flyttade han till Villa Everet på Centralvägen 18. Utanför F10 fanns ett matställe som senare blev Soldathemmet. Där arbetade Ingrid Håkansson med att laga mat och servera. Det tog inte lång tid förrän det var uppenbart att hädanefter var det Göte och Ingrid som skulle gå vägen tillsammans. Och de blev, förutom varandra, också Skälderviken trogna.

Som 27-åring blev Göte invald som yngste ledamot i Barkåkra kommun-



manhang. Men en detalj i vad direktörskapet innebar kan vi berätta. Detta också från 60-talet. Det var på den tiden, som nu, förbjudet att ha hundar på stranden. En som ivrade för att lagar och regler skulle följas var Jenny Hamberg, en känd skälderviksbo. Hon ringde många

fullmäktige. Och sen rullade det på. SIF-ordförande, Fackföreningsuppdrag, Kyrkorådsordförande, Badortsbolagsdirektör, Kommunstyrelsen i Ängelholm, Kommunrevisor, bolagsstyrelser och mycket mera. Göte som tycker om att ha koll visar en lista på alla sina uppdrag.

- Det kanske blev för mycket ibland, jag hade t.ex. hand om mid-sommarfirandet i 17 år. Då fick familjen komma lite i andra hand. - Mycket borta, sena kvällar och dessutom arbete när jag kom hem. Visst blev det ibland för mycket.

Men tillbaka till Skälderviken. Göte var som sagt direktör i Badbolaget. Bolaget ägde Hotell Skälderviken med tillhörande tennisbanor och mini-golfbana, bron till stora stranden och badhytterna med herrbad, familjebad med strandkafé och dambad. Det finns mycket att berätta om hela den epoken, det gör vi i ett senare sam-

gång till Göte för att upplysa om att det var någon som var på stranden med hund. Någon gång mitt i natten, och Göte fick ge sig ut och försöka avhysa brottslingen. Det var kanske inte den roligaste plikten med det direktörskapet.

Vi fick avhandlat många minnen och kaffet med äppelkaka och vaniljglass smakade bra. Här fanns mycket inspelat till historieggruppen. Så jag avslutade inspelningen, trodde jag. Sörens apparater, dessa pyttesmå knappar och ett fönster som man behöver förstoringsglas för att tyda. Jag hade tryckt på "Tillbaka" och inte på "Spara". Allt gick förlorat.

Men man kan ju istället se det positivt. En träff till och fler goda berättelser och kakor. Och jag lovar att inte trycka på några knappar förrän jag läst noga vad det står i telefonens fönster.

Torgny Bergström

Grannsamverkan

Grannsamverkan startade i USA på 1970-talet och har idag spritt sig över en stor del av världen. I Sverige har Grannsamverkan funnits sen 1985.

Målet är att skapa en bra kontakt med grannarna, öka säkerhetstänkandet och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

När ett område etablerat Grannsamverkan markeras detta med skyltar som sätts upp i början och slutet på området. Dessa gör klart för alla att de boende här är:

- Extra uppmärksamma.
- Har genomfört förebyggande åtgärder.
- Har bra kontakt med polisen.

Grannsamverkan i Skälderviken och Pomona.

För närvarande finns det 27 områden i Skälderviken som är anslutna. Fortfarande är inte hela Skälderviken med så om du bor i ett område utan Grannsamverkan, prata med dina grannar och kontakta gruppen Grannsamverkan i Skäldervikens Byalag så får ni hjälp att komma igång.

Pomona har nyligen gjort en ”omstart” och där är 19 områden på gång att bildas.

Du bör redan ha fått besked om vem som är kontaktperson för just ditt hus – skulle inte så vara fallet, så hör av dig till Mats Holm, Apelvägen 20,

som samordnar Grannsamverkan på Pomona. Tel. 212 13, gärna via e-post: mgoholm@hotmail.com eller till Toiny Böös, Apelvägen 2. Tel. 210 12, toinyboos@ektv.nu

I Ängelholms kommun finns föreningen ”Grannsamverkan i Engelholm” där Skälderviken och Pomona deltar via Byalaget.

Föreningen samarbetar med: Brottsförebyggande rådet, Polisen, Försäkringsbolag och Hyresgästföreningen.

Vårt område tillhör kanske inte de värst drabbade när det gäller villainbrott, men ändå... de inbrott som har gjorts är nog så obehagliga för dem som drabbas. Vi har också råkat ut för att dyra nyplanterade växter har försvunnit från våra trädgårdar och också skadegörelse som till exempel sprängning av brevlådor.

Polisanmäl alla brott, det är viktigt för att kunna se mönster och när någon grips kan det leda till att fler brott klaras upp. Och berätta för kontaktpersonen vad du råkat ut för. Informationen sprids sen inom Grannsamverkan och vi kan på så sätt vara mer vakna för det som är misstänksamt.

Inga-Lill Charlesson
Gruppledare Grannsamverkan

Exempel på hur du förebygger inbrott:

- Be någon ta in posten, vattna blommorna, klippa gräset eller skotta snö åt dig när du är bortrest. Gör detsamma för någon annan när de inte är hemma.
- Ser något misstänkt ut? Notera t.ex. signalement på personer och skriv upp bilnummer. Kontakta sedan polisen. Låt dem avgöra om dina tips och iakttagelser är viktiga.
- Koppla en timer till dina lampor när du åker bort, låt grannarna hänga ut tvätt, kasta sopor i din tunna mm. Allt för att det ska se bebott ut.

Kom ihåg! I ett område där grannarna samarbetar blir det svårare för en inbrottstjuv eller fridstörare att vistas anonymt. En gata eller trapphus där man bryr sig om varandra och håller ögonen öppna har betydligt större chans att förebygga brott.



Bild: Bertil Lindblom



Trädfällning m.m.

På ången mellan Apelvägen och Pärönvägen planterades en fruktträdsridå när bostadsområdet var relativt nytt. Detta var tänkt som en vacker åminnelse av vad som tidigare varit på området, nämligen en fruktodling.

Med tiden har ett antal björkar självsått i ridån. Då parkförvaltningens gräsklippare inte kör in i ridån, har naturligtvis dessa björkar växt sig väldigt stora. De är nu gott och väl dubbelt så höga som de fruktträd som fortfarande står kvar. De skuggar trädgårdarna till suteränghusen på förmiddagarna och skuggar trädgårdarna till längorna på Apelvägen på eftermiddagarna. Dessutom har många fruktträd fått stryka på foten

p.g.a. björkarnas dominans.

En framställan till Tekniska kontoret om avverkning har besvarats med att TK fortfarande har röjningsarbete att utföra, efter stormarna Gudrun och Per. Detta gör att fällning av björkarna på Pomona har en mycket lägre prioritet. Nu har ett 20-tal fastighetsägare, i direkt anslutning till ridån, skrivit under en begäran att själva avverka björkarna. Ansökan ligger nu på tekniska kontoret för beslut. Efter kommunens godkännande, kallas de berörda villaägarna till en "trädfällnings lördag" någon gång i slutet av februari. Ett antal makar till de tilltänkta trädfällarna, har i ett svagt ögonblick lovat att servera varm korv och varm dryck under arbetets gång.

Det kan ju bli en riktigt trevlig grannsamvaro.....



Lagom till Lucia, blev den nya GC-vägen parallellt med Persikovägen, färdig att använda. Vad som kvarstår är belysningen. Det ingår i kommunens policy, att i så stor utsträckning som möjligt, separera gång- och cykeltrafikanter från bilvägar. Vägen välkomnas i hög grad av de föräldrar som bor på Flora och Luntertun och använder denna vägsträcka till och från Pomona Förskola. Samtidigt slopades de 2 busshållplatserna vid Persikovägen och ersattes med en ny med placering utanför förskolan. Denna hållplats har fått en ny utformning, sk. "timglas". I timglasen är ett markerat övergångsställe. Även detta för att öka säkerheten för gångtrafikanterna till och från förskolan.

Ny belysning GC-vägen ovanför Käglean mot enplansfastigheterna vid Pärönvägen, har genom kommunens försorg försetts med belysning. Detta gör att det nu är betydligt trevligare att gå på denna väg under den mörka delen av dygnet. Förhoppningsvis kan det även bidra till att förhindra eventuella inbrott, då det blir svårare att omärkt komma in på villatomterna från detta håll.

Pomonagruppen
Toiny Böös



Tycker ni vi är tjatiga?

Ja visst är vi det, men här har vi att göra med ett internationellt ämne som aldrig tycks bli inaktuellt.

Här ett smakprov på ett tyskt sätt att tackla problemet.

Fritt översatt:

"Er älskling har tappat något"
"Snälla"

Att hundägaren skall ha sopborsa och skyffel med sig är kanske väl mycket begärt. En plastpåse som sen hamnar i en papperskorg duger länge.



Vad man finner utmed en ny GC-väg

Sommaren 2008 vandrade vi längs den nybyggda GC-vägen vid järnvägen. Vi ville dokumentera vad som händer när man gör så stora ingrepp i naturen som ett järnvägsbygge är. 2009 gjorde vi om samma vandring och kunde konstatera att mycket hade hänt på ett år.

2008 dominerade olika sorters målpor men i år hade olika gräsarter tagit överhanden. Hundäxing, knylhavre timotej och rajgräs var ymnigt förekommande men även olika ärtväxter som gul och vit sötväpling alsikeklöver, harklöver, getväpling och även sparvicker som på danska heter firfrövicker till skillnad för tofrövicker som bara har två ärtor i sin skida. Korgblommiga förekom mycket som baldersbrå, olika tistlar, särskilt imponerande var några exemplar av den ståtliga ulltistel. Den har inte syns till innan. En färgreda som har funnits vid hamnutloppet har faktiskt spritt sig längs vägen. En växt som verkligen imponerade på oss var violspikkklubban. Den hade etablerat sig i askan efter Valborgsmässobålet Den har stora violetta trattformade blommor och tillhör potatisfamiljen. Giftig är den liksom den vita formen. Man kan ju hoppas att vi får se den igen. Vid en senare kontroll visade den sig ha producerat massor med bruna frön. Man kan ju undvika att smaka på den. Närmare Lingvallen är en hög slänt som på ett par ställen har pryts med försök till rosenrabatter, vresros



närmare bestämt. Vresrosorna är i stort sett överväxta av ännu livskraftigare växter och man undrar ju hur det skall gå till att sköta det sedan. Men skulle det nu vara så att de inte klarar konkurrensen så är vi bara tacksamma för det.

Bland stenarna hittade vi åter strandskräppa, ny för i fjor. Taggsallat och kanadabinka hittade vi. Det är två växter som tydligen är på spridning, inte bara hos oss utan överallt. Till vår glädje fanns vårt skötebarn kvar i ekdungen nämligen orkidén skogs-knipprot.

Man blir verkligen imponerad av naturens förmåga att snabbt ta över och förändra sig. Vi ser med spänning fram till sommarens vandring.

Evvy Jansson / Miljö o Naturgruppen

Årsmöte den 24 februari i matsalen på Errarps skola

Boka in i era almanacker onsdagen den 24 februari kl. 19.

Förutom de stadgade valen m.m. skall Miljö och Naturgruppen presentera några ideér om Gamla hamnen och Hunnabadet.

Gamla hamnen och Hunnabadet kan väl kallas hjärtat i Skälderviken eller Engelholms hamn som byn hette sina första 50 år.



Kjell-Erik Olsson har bidragit med denna trevliga bilden, tagen sommaren 2008

Alla medlemmar i byalaget åtnjuter rabatt i vissa affärer.

Såsom:

20% rabatt hos Färghuset Colorama.

20% rabatt hos Fluggers färg.

20% rabatt hos Nordsjö ide & design

Affärerna har fått en förteckning på vilka adresser som är medlemmar i Skäldervikens Byalag



Vi vill ha fler ungdomsgäng



www.barkakrascoutkar.se

www.bliscout.nu



Scoutererna

Personlig service
Lokal förankring
Snabba beslut



SPARBANKEN
GRIPEN

www.gripen.se

Skeldervikens Byalgs styrelse:

Ordförande	Thomas Brorsson	201 91
sekreterare	Lars Flodmark	215 67
kassör	Torgny Bergström	200 88

Grupper och gruppleddare:

Grannsamverkan	Inga-Lill Charlesson	216 44
	Thomas Brorsson	201 91
Historia	Kerstin Paulsson	208 39
	Torgny Bergström	200 88
Miljö Natur Foto	Torgny Bergström	200 88
	Sven Erik Dahlgren	241 49
Senior	Evy Jansson	202 30
	Ulla Lind	208 21
Skogsgruppen	Lars Stavehaug	218 69
	Tore Bernstrup	215 54
Strand och brygga	Lennart Björk	217 18
	Bengt-Thomas Strandkvist	159 05
Trafik & kommunikation	Jan Jansson	202 30
	Kjell-Erik Olsson	208 17
Pomona gruppen	Ola Rosén	142 96
	Toiny Böös	210 12

På vår hemsida **www.skelderviken.se** finner du e-postadresser, protokoll, m.m.

Där kan du också "prenumerera" på **Hamnposten direkt** så får du ett mail när vi lägger in nyheter på sidan. Pappersupplagan av Hamnposten kommer ju bara 2 gånger om året.

Vi vill gärna påminna om byalagets målsättning som den formuleras i vår stadga.

" Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid."



Källan

Källvägen 5 SKÄLDERVIKEN Tel. 200 11

Öppet alla dagar 9 - 20



Service i vår butik



Tryckservice annons