

# Hamnposten

juni 2009



## Bullrigt möte

Den 3 juni hade Skeldervikens byalag tillsammans med Tekniska kontoret bjudit in till möte. Det skulle handla om växtlighet och miljön vid bullerplanken samt Lägervägens breddning och stigen mellan FBU-lägret och Lingvallen som kommer att återuppstå. Banverket företrädde av Anders Kjellsson. Mycket sades om planken och något om det som mötet skulle handla om.

Punkt nummer två var torget. Ett förslag utifrån önskemålen från förra mötet hade tagits fram. Mötet gillade förslaget men föreslog en del ändringar som Tekniska kontoret lovade att titta närmare på.

Tredje och sista punkten gällde Gamla hamnen och Hunnabadet, ett område som delvis legat i träda under järnvägsombyggnaden.

Varken plats eller tid medger ett fylligare reportage i detta nummer. Läs anteckningarna från mötet på vår hemsida [www.skelderviken.se](http://www.skelderviken.se)

---

Läs på sidan 3 varför det inte skall byggas i Valhallsskogen, inte ens en förskola.

Mer järnväg, fast i det mindre formatet. Läs om Nisses bana på sidan 4. Pomona tar steget till Skälderviken, läs på sidan 8.

SIF presenterar sig på sidan 10.

Och Thorsten Sjölin minns hur Skälderviken var när han var liten, läs på sidan 11.

## Varför?

Efter alla mina år i Byalaget kan jag inte låta bli att fundera över varför det skall vara så svårt att ta beslut och genomföra dessa när det gäller kommunal verksamhet. Vi har i våra otaliga kontakter med politiker och tjänstemän alltid blivit mycket väl mottagna. Man lyssnar på oss och väldigt ofta har vi fått gehör för våra idéer och blivit lovade att det skall genomföras. Man brukar till och med ange en tidpunkt för när allt skall vara fixat.

Vad händer sedan? Oftast ingenting! Åtskilliga gånger har jag gått ut i Hamnposten och glatt berättat att nu skall det och det fixas i Skälderviken och jag känner mig riktigt grundlurad

när ingenting händer. Varför skall det vara så? Ett rakt besked att "Vi har inte tid, möjligheter eller råd med åtgärderna just nu" hade varit mycket bättre. Jag har varit verksam inom den privata sektorn hela mitt yrkesverksamma liv och det hade aldrig varit möjligt att agera på detta sätt där. Kunderna hade helt enkelt försvunnit och vi hade inte haft något att göra. En uppmaning till alla som känner sig träffade, ändra beteende så kommer både ni och vi att bli mycket gladare och nöjdare.

**Ha nu en riktigt skön sommar alla medlemmar i Skäldervikens Byalag!**

Thomas Brorsson Ordf.

### **Ingen tennisbana i Skälderviken i år heller**

Den som vill, kan spela på Valhall Parks bana.

1. Kontakta driftchefen Robert Lindqvist 0431-89354. Du får då en nyckel till banan, ett medlemsnummer och ett inbetalningskort för medlemsavgiften, 100 kr, (för dessa 100 kr får du disponera banan två tim).
2. Bokning av speltid sker på lista vid banan.
3. Priset för disp av banan är 50 kr/tim.
4. Betalning av bokad tid görs till Pg/Bg enl inbetalningskort

### **Hamnposten** nr 3 - 2009

Årgång 11

Hamnposten delas ut till samtliga 600 hushåll i Skälderviken och till 260 hushåll på Pomona, samt skickas till medlemmar i Skäldervikens Byalag i förskingringen.

Vi tar gärna emot artiklar eller annat material, lämna till någon i byalagets styrelse.

Torgny Bergström har sammanställt och redigerat detta nummer av Hamnposten.

## En ny förskola i Skälderviken?

Byalaget har i början av maj reagerat med en skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens propåer om en ny förskola i Skälderviken, förslagsvis i skogspartiet vid korsningen Bjärevägen- Bjällerödsvägen.

Den föreslagna förskolan skulle då placeras på kommunal parkmark i kanten av Valhallskogen mellan villatomterna på Ejdervägen och Bjällerödsvägen. Detta skulle strida mot bylagets enhälligt beslutade inställning, att skogen över huvud taget inte skall bebyggas utöver vad som hittills skett. Dessutom påminner byalaget i sin skrivelse, att den aktuella marken förvärvades från Valhallskonsortiet på 1980-talet just för att sparas som naturliknande parkmark som knyter samman Valhallskogen med Bjärevägen.

Byalaget motsätter sig inte alls en utbyggnad av en ny förskola i Skälderviken, men finner det även ur andra synpunkter, bl a trafiksynpunkt, olämpligt i södra delen av byn – inte minst med tanke på att den stora framtida utbyggnaden, och därmed även befolkningsökningen, förväntas ske mot nordväst i Stenelids-området. Det bör därför vara en självklarhet att en ny förskola placeras i denna del eller i anslutning till Errarps skola.

Skrivelsen avslutas med en rekommendation att kommunen bevakar behovet av en förskoletomt i samband med det pågående planeringsarbetet för Stenelid.

Tore Bernstrup

Inte heller i detta nummer av Hamnposten kan vi avstå från att påminna varandra om att det ibland går alldeles för fort på våra 30 och 50-vägar. Och att det körs om på klart olagliga och livsfarliga sätt.

**Ta det lungt!**





Nisse vid spakarna.



En del av Nordmarkshyttan som det såg ut på 1920-talet.

# Nisses järnväg

På ovanvåningen hos Nisse Lind finns något som får pojkögon i alla åldrar att få en särskild glans. En modelljärnväg som täcker ett helt rum.

Det började så smått med en bana i gillestugan när pojkarna var små. Utrymmet behövdes senare till annat och anläggningen flyttades upp till Nisses sovrum och den bestod då av nedfällbara skivor, men det var ju lite opraktiskt, så nu har den fått ett alldeles eget rum. Där kör han sina 76 lok och ett otal vagnar efter tidtabeller och lastnycklar i ett landskap med bebyggelse och vägar. Spårlängden är ca 90 m.

Förutom den här banan har han byggt ett autentiskt landskap med för länge sedan nedlagda, järnvägar, gruvlavar, hyttor och bebyggelse.

Det är Nordmarkshyttan utanför Filipstad som det såg ut på 1920-talet. Den har vuxit fram efter gedigna efterforskningar i gamla arkiv och uppmätande av ruiner. Många timmar har Nisse och sonen Anders lagt på detta. Så har det också blivit en fin dokumentation över livet i en gruvby för länge sedan. Den finns på hembygds-muséet där uppe och är till stor glädje för turister och inte minst för bygdens skolbarn som får en inblick hur deras förfäder levde.

Så kan en hobby ha många förgreningar, från smalspårig järnväg i Värmland till gigantiska amerikanska lok. Det har gett Nisse många glädjestunder, inte minst efter pensioneringen.

Ulla Lind



Miljöerna känns mycket verkliga.

# Pomona

## Hej alla Pomonabor!

Vi var ca 30 st hågade som deltog på Villaföreningens årsmöte den 31 mars. Som väntat beslutade årsmötet att föreningen ska läggas ned. Slutgiltigt kommer detta att ske vid nästa årsmöte 2010. Styrelsen valdes om på 1 år med inval av en extra ledamot, Toiny Böös. Toiny och Ola Rosén företräder nu även den nybildade Pomonagruppen i Skeldervikens Byalag.

På årsmötet deltog också Thomas Brorsson som informerade och svarade på frågor om Byalaget och om Pomonagruppen.

Årsmötet avslutades med att Tore Bernstrup på begäran informerade om bakgrunden till de strandade förhandlingarna mellan kommunen och Valhallskonsortiet. Tore ingår numera i den nybildade Skogsgruppen i Byalaget som ska bevaka just frågor som rör Valhallsskogen.

En fråga som måste lösas till upplösningen är hur vi gör med våra ekonomiska tillgångar. Det finns ca 11 000 kronor i kassan. Att dela ut dessa till de enskilda medlemmarna synes orimligt. Ett förslag är att de kan användas för medlemsavgift i Byalaget för Pomonaborna. Finns det andra förslag så hör av er!

Avslutningsvis uppmanas ånyo Pomonaborna att bli medlemmar i Skeldervikens Byalag. Använd bifogat inbetalningskort. Årsavgiften är 50 kronor. Man kan även speciellt lämna bidrag till driften av bryggan på Sven Jons udde om man vill. Titta gärna in på <http://www.skelderviken.se/> för mer information.

Ju fler medlemmar i byalaget desto större opinionstryck vid drivande av frågor som berör oss alla.

Med hopp om en varm och skön sommar med många bad från bryggan på Sven Jons udde.

Ola Rosén och Toiny Böös

**Läs protokollet från årsmötet på nästa upplag!**

Alla medlemmar i byalaget åtnjuter rabatt i vissa affärer.

Såsom:

20% rabatt hos Färghuset Colorama.

20% rabatt hos Fluggers färg.

## ”Soptippen” vid bron över Kägleån.

Visst är det bra att kompostera trädgårdsavfall. Det kan man göra på den egna tomten men då lägger man inte komposten vid entrén eller utmed gatan. De pomonabor som passerar bron över Kägleån möter en avstjälpningsplats, som bara växer.



Det är troligen boende i området som tippar ”klipp” från träd och buskar, aska från kaminer, stenar och jord längs gångstigen. Även bitar av slippers har dumpats där.

**Det värsta är att det dåliga beteendet lockar till efterföljd.  
Skärpning! / Bitte Kjellgren**

---

En ljusare bild av sommarpomona, trots lite mörka moln.

Förmedlad av Lillemor Gesterling



# Årsmöte Pomona Villaförening 2009-03-31

## på förskolan Pomona

### § 1 Mötet öppnas.

Ordföranden Ola Rosén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Fråga om mötets behöriga utlysning

Årsstämman hade utlysts i laga ordning.

### § 3 Antecknande av närvarande vid mötet

Närvarolista upprättades.

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes, med förändringen att den föreslagna § 16 angående föreningens framtid flyttades till § 10.

### § 5 Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justeringsmän

Till ordförande vid årsmötet valdes Ola Rosén.

Tore Bernstrup valdes till mötessekreterare.

Till justeringsmän valdes Bitte Kjellgren och Stina Cederhag.

### § 6 Uppläsning av protokoll från årsmötet 2008

Mötet avstod från uppläsning av föregående årsmötets protokoll.

### § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har kunnat läsas i Pomonabladet och godkändes.

### § 8 Kassarapport och revisionsberättelse

Av kassarapporten framgår, att föreningens behållning efter år 2008 var 11 943,95 kr. Revisorn Mats Holms revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret upplästes.

### § 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### § 10 Föreningens framtid, förslag om upplösning av föreningen

Styrelsen föreslår att föreningen upplöses, och att Pomonaborna i stället blir medlemmar i Skeldervikens byalag, som har bättre samlade resurser att bevaka våra gemensamma intressen. Upplösning av föreningen kräver beslut vid två årsstämmor.

Byalagets ordförande Thomas Brorsson informerade om byalaget, där en särskild Pomona-grupp har bildats, med Ola Rosén och Toiny Böös som ordinarie resp vice gruppledare.

Mötet beslutade att upplösa föreningen, samt att ta upp frågan för slutgiltigt beslut vid nästa årsstämma.

### § 11 Val av styrelseordförande

Ola Rosén omvaldes till ordförande på ett år.

### § 12 Val av två ledamöter i styrelsen

Till ledamöter omvaldes Jan Boberg och Anna-Maj Kamf på ett år. Toiny Böös valdes som extra styrelseledamot under året.

### § 13 Val av två suppleanter till styrelsen

Till suppleanter omvaldes Olle Lantz och Tore Bernstrup på ett år.

### § 14 Val av revisor och revisorsuppleant

Mats Holm omvaldes som revisor och Toiny Böös som revisorssuppleant på ett år.

### § 15 Val av valberedning

Eftersom målet är att upplösa föreningen erfordras ingen valberedning inför nästa årsstämma.



### § 16 Beslut om medlemsavgift

Mötet beslutade att ej utta någon avgift.

### § 17 Inkomna motioner.

Från Gunnel Persson, Melonvägen 1, har inkommit en motion angående den brisfälliga gångvägen mellan Persikovägen och Apelvägen i höjd med Persikovägens busshållplats.

Mötet beslutade, att motionärens synpunkter överlämnas till kommunen för ev åtgärd.

### § 18 Övriga ärenden.

På begäran informerade Tore B om bakgrunden till de numera strandade förhandlingarna mellan kommunen och Valhallskonsortiet angående Valhall-

skogens framtid. Skäldervikens byalag kommer att fortsätta bevaka dessa frågor genom en särskild skogsgrupp.

### § 19 Årsmötets avslutning

Ordföranden avslutade årsmötet med en uppmaning till alla medlemmar att gå med i Skäldervikens byalag.

Vid protokollet: Tore Bernstrup  
Justeras: Ordförande Ola Rosén  
Justeringsman Bitte Kjellgren  
Justeringsman Stina Cederhag



---

## Granssamverkan i Byalaget.

Vi går nu mot semestertider och förhoppningsvis en fortsatt varm och skön sommar.

Trädgårdarna är gröna och vi har fönster och dörrar öppna. Detta är inbjudande för inbrottstjuven. Semester-tomma villor lockar också.

Det har varit några inbrott under våren. Ett flertal fastigheter har fått ägg kastade på fasad och fönster samt brevlådor sprängda.

Var uppmärksam vad som händer hos era grannar. Berätta att ni åker på semester. Hjälps åt med att titta till husen, släng sopor i varandras tunnor, häng tvätt, flytta runt leksaker m.m.

Se över Granssamverkansskyltarna så de inte har gått sönder, är gröna av mossa eller har blivit överväxta av

buskar. När ni ändå är ute och fixar till skylten så passa även på att tvätta av gatunamnskylten om den är grön, så blir det lättare för alla att hitta rätt i byn.

Ni som ännu inte har Granssamverkan i Ert kvarter eller gata, kontakta mig så hjälper jag till med information och skyltar.

Jag önskar Er en fortsatt skön sommar.

Inga-Lill Charlesson

0431/21644

fam.charlesson@ektv.nu

# Är du sugen på att börja spela fotboll?



## Skäldervikens IF

Skäldervikens IF erbjuder träning för ungdomar och seniorer, både flickor och pojkar, damer och herrar! Föreningen har ca 350 stycken medlemmar.

De yngsta kan redan som 4-5 åringar börja i **FOTBOLLSSKOLAN** som denna säsong tränar lördagar 10-11.

Därefter har vi lag i alla åldersgrupper ända upp till damlag och herrlag.

Vi erbjuder också fotbollsträning för handikappade barn. De ingår i gruppen Kick-off och tränar på tisdagkvällar .

Är du sugen att prova på i något av lagen så kan kansliet hjälpa dig med träningstider på tel: 0431- 201 75!

Du behöver inte spela och träna för att vara medlem i klubben. Du kan vara stödmedlem för 200 kr och då går du dessutom gratis in på alla våra hemma matcher.

För att skapa klubbkänsla så har vi en årligen återkommande dag **SM- SIF-FAMÄSTERSKAP**, där mixade lag möter varandra i en turnering . SM går i år av stapeln **4:e juli kl. 13:00**.

**Alla är hjärtligt välkomna** att komma och titta och heja på våra ungdomar när de spelar.

Vi kommer att ha korv, hamburgare och fika till försäljning. Kvällen avslutas med fest i det gröna med egna medhavda picknickorgar.

Ett annat sätt att stödja SIF är att skänka prylar till vår **loppis** som äger rum den **6 sep. kl. 13:00**. Ring eller mejla kansliet så kommer vi och hämtar saker som du vill skänka (dock ej vitvaror och stoppade soffor)

**Skäldervikens IF:s målsättning är att skapa möjligheter för ungdomar att skapa sig en sund fritid.**

Som medlem i Skäldervikens IF kan vi erbjuda dig deltagande i en stor gemenskap, baserat inte bara på fotboll utan kanske framförallt på en stor kamratskap. Flickor och pojkar skall tillsammans med våra äldre aktiva skapa den gemensamma familjen - SIF.

Skäldervikens IF ser framemot att få se fler Skälderviksbor på våra fotbollsmatcher framöver. Spelprogram sitter uppsatt på Ica Källan och finns även på vår hemsida.

## Skäldervikens IF Kansli

Tfn/fax 0431-201 75

sifkansli@ektv.nu

<http://www.sif.sida.nu>

# Ung i Skælderviken för många herrans år sedan

av Thorsten Sjölin

Tillbaka på 1940-talet var Skælderviken ett samhälle som sov på vintern och var vaket på sommaren. Sett ur ett barns ögon var byn full av gamlingar, men hade fyra speceributiker, tre om inte fyra caféer, en mjölkaffär, en cykelreparatör (ofta använd) och en charkuteributik som bara var öppen på sommaren. Den fanns i vårt hus (Villa Helena) och sköttes av min mamma med hjälp av mig som springpojke när jag inte pluggade tyska, ett språk som jag då hade vissa problem med.

Vi bodde söder om landsvägen som delade byn och i stort sett alla jämnåriga bodde på andra sidan vilket kunde vara långt även i en liten by. Men på sommaren kom det ungar från hela landet. Somliga kom år efter år som mina goda vänner Hans-Erik (Malmö) och Kerstin & Eva (Lund), men det fanns andra ungar jag kommer ihåg från ännu tidigare för nu har vi kommit in på början av 1950-talet. Liksom så många andra hyrde vi ut en våning på sommaren fast vi flyttade inte ner i källaren som många andra gjorde. Vi hade i början av 40-talet en familj från Koskoskulle vilket var så långt norrut att man hade svårt att fatta det. De kom tillbaka år efter år. En lång och besvärlig resa under krigsåren.

Visst levde byn upp på sommaren, solen sken alltid (i varje fall i mitt bedrägliga minne) och hotellen öppnade för säsongen. Det var väl inte

ofta man hade pengar att spendera på ett besök, men jag minns att mina omtänksamma föräldrar vid ett tillfälle betalade för mig och Greta (som egentligen var hjälp i familjen och butiken i Ängelholm, men som var en del av familjen) att gå och titta på trollkarlen Hector el Necko. Det gjorde ett stort intryck på mig. Mitt minne kan svika mig, men jag tror att det var Svend Asmussens orkester som spelade den kvällen.

Annars fick man hålla till godo med att stå utanför och lyssna på underhållningen. Det var ganska många av oss som i varje fall hörde uppträden från utsidan som Martin Ljung, Simon Brehm och andra. Här samlades inte bara ungar och ungdomar utan också lite äldre som var ute på kvällspromenad. Allt var synnerligen demokratiskt och vi hade säkerligen lika roligt där vi var som de som betalat dyra pengar för att vara inomhus.

Det var naturligtvis det gamla hotellet jag talar om, det som brann en vinternatt på 50-talet, en brand som väl aldrig blev riktigt uppklarad. Vilken tur att vinden var svag och ut mot havet. Större brasa har jag aldrig sett. En bekant sa att ägarna såg ut som om de ville spruta fotogen på hotellet för det hade nog kommit till sitt ekonomiska slut. Den äldre byggnaden med rummen klarade sig och stod kvar i många år.

I den änden av hotellets tomt som låg mot tennisbanorna, längst bort i hörnet fanns isladan. Här förvarade man den is man sågat upp från någon sjö för man behövde ju is till drinkar och annat. Förvarade man den i sågspån höll den sig hela sommaren och eftersom ladan var öppen försvann det nog en och annan isbit ibland!

Mitt emot byggdes det en minigolfbana – en nyhet på den tiden. Grabben som satt i kiosken var 4-5 år äldre än jag och brukade skicka mig att köpa veckotidningar för han gillade att läsa novellerna. För detta fick jag spela gratis och övade upp mig ordentligt. Sedan kom det en bana till lite längre bort, ungefär där vi brukade stå och lyssna på musiken och uppträderna. Den var inte lika bra tyckte vi.

Om man gick ner för backen kom man ner till hamnen. Just före hade Pressbyrån en kiosk och på andra sidan hade Mauritz Michelsson en sommarkiosk och där satt hans maka Ester. Här var jag också lite springpojke och sprang upp till butiken för att hämta varor när de tog slut. Glass kom naturligtvis från Engelholms Mejeri (Sveriges bästa) och förvarades väl isad med både vanlig is och kolsyreis.

Bron över ån tog isen en gång under kriget och det retade mig otroligt att jag inte fick gå ner och titta på! Många år senare tog isen nästa bro och jag var av någon anledning i byn och i Mauritz butik som då övertagits av ett yngre par. Deras lille grabb fick inte gå ner och titta, men jag mindes min

egen besvikelse och vi traskade båda ner och såg bron försvinna ut i viken.

På vintrarna kom det snö och ibland frös viken. Det var kalla vintrar på 40-talet. Vår kälk- och sparkbacke var helt enkelt stora vägen från torget och ner mot järnvägen. Eftersom man inte sandade blev det bra före och om det kom någon bil, vilket inte var ofta, hojtades det "bil" av någon unge som var längst ner och all verksamhet avstannade omedelbart.

Inte berördes vi mycket av kriget fast vi var nära Danmark, men jag minns permittenttågen och de brittiska och amerikanska bombarna som kom över tidigt på kvällen och tillbaka några timmar senare. Ett och annat plan kom aldrig längre än Skåne och jag har ett minne av att pappa tog mig upp till där F10 sedan hamnade för att titta på en flygande fästning (eller liknande) som landat där mer eller mindre sönderskjuten. De släppte också ner en massa aluminiumremsor för att förvilla sökarljusen och sådana hade jag en skolåda full med. Vart tog den vägen? Jag minns också den dagen i maj när kriget tog slut. Vår granne, som var Alf Sjölin, hängde ut en svensk flagga från balkongen. Solen sken och alla var glada att det äntligen var över.

Visst var Skelderviken lite av en avkrok, det märkte man när man började i realskolan i Ängelholm. Ungarna där var något mera sofistikerade. Underligt nog blandades vi inte mycket.

Klass A var stadsungar och klass B vi som kom utifrån – många från långt uppe på Hallandsåsen. Men vi hade havet och vi hade en orörd skog. Här fann det ett vattentorn och nere vid Lillån (som vi kallade den) fanns det källor med friskt vatten och en stor bassäng. Sommargästen brukade alltid säga att vårt vatten var kallt och välsmakande. Det fanns massor med stigar i skogen och man kände var-enda en. Jag brukade ströva runt där och en gång mötte jag en grävling. Vi stannade och tittade på varandra ett slag. Så steg grävlingen artigt åt sidan och låt mig passera varefter han återtog sin promenad. Har sedan dessa alltid ansett grävlingar vara synnerligen trevliga djur. Det fanns (och finns förhoppningsvis fortfarande) två gravhögar som naturligtvis är många hundra år äldre än skogen. Man hade valt rätt plats för sina avlidna med vidsträckt utsikt. Skogen var kanske inte stor, men den var ett äventyr på sitt sätt och välbehövlig. Tänka sig Skelderviken utan hav och skog? Otänk-bart!

Skogen skiljde byn från småskolan som låg på andra sidan vid Östra & Västra Kvarn. Inte var det tal om att bli skjutsad till skolan, man fick traska genom skogen som var mörk på vintermorgnarna. En fördel var att man aldrig blev mörkrädd. Folkskolan låg bättre till och här härskade Sven och Inga Tholén och jag har Inga i ljust minne. Här fanns också ett skolbibliotek för läshungliga och jag läste nog

i princip alla böckerna. Sven höll bra standard på böckerna och förstod vad ungar ville läsa.

Nere vid småskolan bodde också en äldre herre som vi kallade skogvakta-ren. Han fällde ett och annat träd och om man klättrade upp och fäste repet belönades man med 10 öre – stora pengar på den tiden. Hans namn har jag tyvärr glömt bort, men minnet av en vänlig man står kvar.

Egentligen hände det nog inte mycket i byn, fast det skvallrades visst en hel del inte minst vid brevåldorna när tanterna hade varit i mjölkaffären. Dock inte med vår brevbärare Frans som alltid hade bråttom, men så hade han också ett stort område att leverera till. Är det inte konstigt att jag 50 år senare hittade ett vykort i Nottingham som skickats av Frans till en adress i Spanien? Nog är världen liten! Frans var frimärkssamlare om jag minns rätt. Vad annat skulle en brevbärare samla på?!

Nu har samhället förändrats och jag misstänker att man måste ha följt med under alla år för att känna igen sig. Jag flyttade bort, liksom i stort sett alla andra ungdomar utom Lennart Rydberg, som vi var granne med över vägen långt innan han byggt sitt nuvarande hus. Vi hade nog en hel del bus ihop! Lennart blev byns historiker och jag kan bara bidra med spridda minnen.

Thorsten Sjölin



**Miljö-och fotografgruppen** anordnade en växt- och fågelvandring längs Lillan och i Valhallsskogen lördagen den 9/5. Vädret var perfekt och en lagom stor grupp ställde upp. Fåglarna var inte riktigt på hugget men dom vanliga svek inte. Rödhake, bofink, gårdsmyg och många fler gladda oss med livliga tillrop.

När det gäller växterna var artrikedomen betydligt större, löktrav, flenört, gullpudra, skogsviol, bäckbräsma och ängsbräsma och många fler visade upp sig. Men dagens överraskning fann vi mittför skolan, där irriterade vi oss över de fula maskinspår som var kvar efter avverkningen. Men där lyckades vi hitta ett ganska stort bestånd av tandrot i full blom. Växten är inte rap-

porterad härifrån, inte ens i det stora arbetet med växternas utbredning från 1950 och framåt fanns den med. Vi kände oss som stora botanister i varje fall en kort stund. Dagen avslutades med en kopp kaffe i det gröna. Evy Jansson.

**Personlig service**  
**Lokal förankring**  
**Snabba beslut**



**SPARBANKEN**  
**GRIPEN**

[www.gripen.se](http://www.gripen.se)

### Skeldervikens Byalgs styrelse:

Ordförande	Thomas Brorsson	201 91
sekreterare	Lars Flodmark	215 67
kassör	Torgny Bergström	200 88

### Grupper och gruppleddare:

<b>Grannsamverkan</b>	Inga-Lill Charlesson	216 44
	Thomas Brorsson	201 91
<b>Historia</b>	Kerstin Paulsson	208 39
	Torgny Bergström	200 88
<b>Miljö Natur Foto</b>	Torgny Bergström	200 88
	Sven Erik Dahlgren	241 49
<b>Senior</b>	Evy Jansson	202 30
	Ulla Lind	208 21
<b>Strand och brygga</b>	Lennart Björk	217 18
	Bengt-Thomas Strandkvist	159 05
<b>Tennis</b>	Johan Flodmark	45 17 74
	Mårten Persson	
<b>Trafik &amp; kommunikation</b>	Jan Jansson	202 30
	Kjell-Erik Olsson	208 17
<b>Pomona gruppen</b>	Ola Rosén	142 96
	Toiny Böös	210 12

På vår hemsida **[www.skelderviken.se](http://www.skelderviken.se)** finner du e-postadresser, protokoll, m.m.

Där kan du också "prenumerera" på **Hamnposten direkt** så får du ett mail när vi lägger in nyheter på sidan. Pappersupplagan av Hamnposten kommer ju bara 2 gånger om året.

Vi vill gärna påminna om byalagets målsättning som den formuleras i vår stadga.

***" Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid."***



# Källan

Källvägen 5 SKÄLDERVIKEN Tel. 200 11

## Öppet alla dagar 9 - 20



Service i vår butik



## Tryckservice annons